



ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ  
PANEPIROTISCHER VERBAND EUROPAS e.V.   
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976

Πρόεδρος: Δημήτριος Ντόκος - Quellenhofweg 12, 33617 - Bielefeld  
Κινητό: 00491796855163 eMail: doco@mail.de

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γενικός Γραμματέας: Θωμάς Γκίνης eMail: thomas-ginis@t-online.de

Τηλέφωνο: 067848520 & κινητό: 01758822229

Idar Oberstein 12-07-2020

## ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

**Κάλεσμα συμμετοχής:**

**Προς όλες & όλους τους συμπατριώτες μας, τη Νεολαία μας και όλους τους Ελληνικούς Πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, προς τις Προξενικές Αρχές και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, προς τους Έλληνες δημοσιογράφους της Ελληνικής Ομογένειας στην Ευρώπη και τις Ηπειρωτικές Ομοσπονδίες ανά την Υφήλιο, όλοι μαζί να αντιδράσουμε με νόμιμες και σωστές παραστάσεις προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς την Γαλική και την Γερμανική Κυβέρνηση και βεβαίως προς όλους τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου.**

**Θέμα:**

**Η Βάρβαρη βεβήλωση του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη απο το τουρκικό κράτος**

Οργή, αγανάκτηση και απογοήτευση έχει προκαλέσει στον Ελληνισμό και σε όλους τους Χριστιανούς ανά την Υφήλιο η απόφαση των Τούρκων να μετατρέψουν τον **Βυζαντινό Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας** (παγκόσμιο μνημείο θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς) της **Κωνσταντινούπολης** σε τζαμί.

Παρά την διεθνή κατακραυγή των ΜΜΕ, τις έντονες προτροπές της Παγκόσμιας Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουνέσκο (Unesco) να διατηρηθεί ο μουσειακός χαρακτήρας του Ορθόδοξου Θρησκευτικού μνημείου ως είχε, ο οποίος αποτέλεσε σε όλη τη διάρκεια της **Βυζαντινής**

## **Αυτοκρατορίας την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου**

**Κωνσταντινουπόλεως** (το οποίο προκαλεί δέος και συγκίνηση), οι Τούρκοι με την βαρβαρότητα που τους διακρίνει αδιαφορώντας συνεχίζουν να προκαλούν τον Χριστιανισμό εκατομμυρίων πιστών, θέτοντας έτσι ταυτόχρονα τη χώρα τους έξω από τη Δύση.

**Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης, καταδικάζει αυτή τη βάρβαρη και αποτρόπαια ενέργεια του τουρκικού κράτους με την οποία βεβηλώνουν ένα Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Μνημείο δέκα επτά αιώνων. Καλούμε όλες και όλους τους συμπατριώτες μας, τη Νεολαία μας και όλους τους Ελληνικούς Πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, και με τη συνεργασία των Προξενικών Αρχών και Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού καθώς και των ελλήνων δημοσιογράφων της Ελληνικής Ομογένειας στην Ευρώπη και τις Ηπειρωτικές Ομοσπονδίες ανά την Υφήλιο να αντιδράσουμε με νόμιμες και σωστές παραστάσεις προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς την Γαλική και την Γερμανική Κυβέρνηση και βεβαίως προς όλους τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου.**

## **Σύντομη συνοπτική ιστορία της Αγίας Σοφίας**

Μετά τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης στις 11 Μαΐου 330 μ.Χ., η ανέγερση ενός ναού της Αγίας Σοφίας υπήρξε τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος οικοδόμησης γύρω από το Μέγα Παλάτι. Η πρώτη Αγία Σοφία εγκαινιάστηκε το 360 επί της αυτοκρατορίας του Κωνσταντίου Β' και μαζί με το ναό της Αγίας Ειρήνης αποτελούσε τον κύριο καθεδρικό ναό της πρωτεύουσας και έδρα του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Εικάζεται ότι επρόκειτο για ξυλόστεγη βασιλική, τρίκλιτη ή πεντάκλιτη.

Είναι χτισμένη πάνω σε ένα μικρό ύψωμα, έτσι ώστε να είναι το πρώτο κτίσμα που βλέπει κάποιος, καθώς εισέρχεται από την Προποντίδα, η Αγία Σοφία είναι ένα από τους μεγαλύτερους ναούς του κόσμου.

Κατά την εποχή του Αρκαδίου, το 404, η πρώτη Αγία Σοφία πυρπολείται και θα κτισθεί εκ νέου από τον Θεοδόσιο Β'. Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 10 Οκτωβρίου του 415, όμως ο ναός θα πυρποληθεί και πάλι το 532, κατά τη Στάση του Νίκα. Έτσι, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α' αποφασίζει να κατασκευάσει την εκκλησία από την αρχή, στον ίδιο χώρο, αλλά πολύ πιο επιβλητική, για να δεσπόζει στη Βασιλεύουσα. Τα θεμέλια αυτού του μεγαλοπρεπή ναού θα

μπουν στις 23 Φεβρουαρίου του 532, με σχέδια που εκπόνησαν οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος Τραλλιανός και Ισίδωρο ο Μιλήσιος.

Για την ολοκλήρωση του κολοσσιαίου έργου δούλεψαν αδιάκοπα επί έξι χρόνια 10.000 τεχνίτες, ενώ ξοδεύτηκαν 320.000 λίρες (περίπου 120.000.000 ευρώ). Από κάθε σημείο όπου υπήρχε Ελληνισμός, έγινε προσφορά: Τα πράσινα μάρμαρα από τη Μάνη και την Κάρυστο, τα τριανταφυλλιά από τη Φρυγία και τα κόκκινα από την Αίγυπτο. Από τον υπόλοιπο κόσμο προσφέρθηκαν τα πολύτιμα πετράδια, ο χρυσός, το ασήμι και το ελεφαντόδοντο, για τη διακόσμηση του εσωτερικού.

Τα εγκαίνια έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου του 537 από τον Ιουστινιανό, ο οποίος βλέποντας την υπεροχή της Αγίας Σοφίας έναντι του ξακουστού ναού του Σολομώντα, αναφωνεί: «Δόξα των Θεώ το καταξιωσάντι με τελέσαι τοιούτον έργον. Νενίκηκά σε Σολομών».

Για χίλια και πλέον χρόνια (537-1453), η Αγία Σοφία θα αποτελέσει το κέντρο της ορθοδοξίας και του ελληνισμού. Εκεί, ο λαός θα γιορτάσει τους θριάμβους, θα θρηνήσει τις συμφορές και θα αποθεώσει τους νέους αυτοκράτορες.

### **Η καρκινική φράση:**

Στο προαύλιο του ναού λέγεται πως υπήρχε κρήνη, στην οποία ανεγράφετο η καρκινική φράση «ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ» (νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν, δηλ. ξέπλυνε τις αμαρτίες σου και όχι μόνο το πρόσωπό σου). Η φράση αυτή, αν αναγνωσθεί ανάποδα (από δεξιά προς τα αριστερά) αποδίδει τις ίδιες λέξεις και επομένως και το αυτό νόημα.

Κατά την περίοδο των Σταυροφοριών και συγκεκριμένα κατά την περίοδο 1204-1261 ο ναός έγινε Ρωμαιοκαθολικός και μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος. Ειδικότερα και κατά την διάρκεια της άλωσης από τους Φράγκους, η Αγία Σοφία υπέστη τεράστιες ζημιές.

Επίσης κατά την περίοδο την Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγιναν στο ναό σημαντικές καταστροφές στις τοιχογραφίες του ναού (ασβεστώθηκαν), αφού η απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος θεωρείται βλασφημία για το Ισλάμ. Ο ναός με την σπουδαία αρχιτεκτονική του αποτέλεσε πρότυπο για την κατασκευή και άλλων τεμενών, όπως το Μπλε Τζαμί.

Η τελευταία λειτουργία τελέστηκε στις 29 Μαΐου του 1453. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ Παλαιολόγος, αφού προσευχήθηκε μαζί με το λαό και ζήτησε

συγγνώμη για λάθη που πιθανόν έκανε, έφυγε για τα τείχη, όπου έπεσε μαχόμενος. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Αγία Σοφία έγινε τζαμί από τον Μωάμεθ Β τον Πορθητή.

Η Αγία Σοφία ως μουσείο άνοιξε τις πύλες της την 1η Φεβρουαρίου 1935 και στις 6 Δεκεμβρίου 1985, ανακηρύχθηκε από την UNESCO, Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πηγή: <https://www.sansimera.gr/articles/48>

**Η Αγία Σοφία και οι κόρες της Πίστη, Ελπίς, Αγάπη** έζησαν επί Αυτοκράτορος Αδριανού.

Όταν ο Αυτοκράτορας έμαθε ότι οι τέσσερις γυναίκες ήταν χριστιανές, διέταξε να τις συλλάβουν. Ζήτησε να παρουσιαστούν μπροστά του οι τρεις κόρες, μία-μία. Πρώτη η δωδεκάχρονη Πίστη, η οποία δε δέχτηκε να απαρνηθεί τη χριστιανική πίστη, οπότε αποκεφαλίστηκε. Ακολούθησε η δεκάχρονη Ελπίδα και η εννιάχρονη Αγάπη, οι οποίες ομοίως δεν απαρνήθηκαν την πίστη τους και αποκεφαλίστηκαν. Η μητέρα τους Σοφία ενταφίασε με τιμές τις κόρες της και παρέμεινε για τρεις μέρες δίπλα στους τάφους τους, όπου και παρέδωσε το πνεύμα της.

Υπολογίζεται ότι απεβίωσαν περί το 137. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη και των τεσσάρων στις 17 Σεπτεμβρίου.

Ώχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Υμνολογία Απολυτίκιο (Ώχος α')

Ἐν ταῖς μάρτυσι λάμπεις Σοφία ἔνδοξε,  
καὶ στεφάνοις τῆς νίκης περικοσμεῖσαι λαμπροῖς·  
δι' ὃ ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς εὐφημοῦμέν σε,  
ὅτι θυγάτρια σεμνὰ τῷ μαρτυρίῳ ὀδηγεῖς,  
Ἀγάπην Πίστιν Ἐλπίδα·  
μεθ' ὧν μὴ παύση πρεσβεύειν, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Απολυτίκιο (Ώχος α')

Ὡς ἐλαία κατάκαρπος ἀνεβλάστησας,  
ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Κυρίου, Σοφία μάρτυς σεμνή,  
καὶ προσήγαγες Χριστῷ καρπὸν ἡδύτατον,  
τοὺς τῆς νηδύος σου βλαστούς,  
δι' ἀγώνων εὐαγῶν, Ἀγάπην τε καὶ Ἐλπίδα,  
σὺν τῇ θεόφρονι Πίστει, μεθ' ὧν δυσώπει ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

Πηγές: <https://el.wikipedia.org/wiki/>

[%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1\\_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1)

Κάτω απεικονίζεται επεξεργασμένη φωτογραφία με την  
**Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης.**





Κάτω απεικονίζεται επεξεργασμένη φωτογραφία με την  
**Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης του έτους 1850.**



Επιμέλεια και παρουσίαση  
Θωμάς Γκίνης

Με ιδιαίτερη εκτίμηση  
απο το Γραφείο Τύπου της  
Πανεπιστημιακής Ομοσπονδίας Ευρώπης



Panepirotscher Verband Europas e,V 1976 President Dimitrios Ntokos – Amtsgericht Sttutgard- WR339